

In het oude graafschap Kent herleeft de Tudor-dynastie

MARIE VERHEIJ BEELD NEDERLANDS DAGBLAD EN VISITKENT.CO.UK

Royal en romanti



Veel mensen houden van een vorstelijke bruiloft. Het huwelijk van prins William en Kate Middleton, aanstaande vrijdag op 29 april, vormt daarop geen uitzondering. En nergens anders spreekt het 'royal and romantic England' zozeer tot de verbeelding als in de kastelen van Kent. Een reis langs de koninklijke geschiedenis van de Tudor-dynastie.

Het oude graafschap Kent mag zich met recht het hart van het koninkrijk der Britten noemen, met juwelen van kastelen die als koekjes op een bakplaat over de lieflijke heuvels lijken te zijn uitgestrooid. Kent is het *hometown* van de Tudors. Zij bekleedden van 1485 tot 1603 het koningschap van Engeland en Wales, en van 1541 tot 1603 ook van Ierland. Onder hun leiding werd Engeland een toonaangevende natie. Er brak een bloeiperiode aan voor cultuur, literatuur, wetenschap, architectuur en handel.

Een roemruchte telg van de Tudors was Hendrik VIII. Zijn naam wordt meestal geassocieerd met dramatische liefdesintriges, om te beginnen op het intieme Hever Castle, waar zijn tweede vrouw Anna Boleyn opgroeide. Ook is zijn aanwezigheid merkbaar op het statige Penshurst Place en het stoere Leeds Castle. Hendrik VIII liet dat laatste kasteel verbouwen voor zijn eerste vrouw, de Spaanse Catharina van Aragon.

Anna Boleyn

Het door een gracht omringde Hever Castle heeft kantelen en een ophaalbrug. Hier bracht Ann Bullen haar jeugd door. Ann ging naar Frankrijk en noemde zich na haar terugkeer Anna Boleyn. 'Dat vond ze chiquer', vertelt gids Sandra Beele. Toen Hendrik VII na 29 jaar huwelijk van Catharina van Aragon wilde scheiden omdat zij hem geen zoon had geschonken, liet hij een oogje vallen op Anna Boleyn. Zijn hartstocht voor haar leidde tot de breuk met de Kerk van Rome en voerde in 1534 officieel tot het ontstaan van de Kerk van Engeland, waarvan de Britse monarch tot op deze dag het hoofd is.

In die tijd kregen rooms-katholieken het in Engeland moeilijk. Mensen mochten thuis geen rondreizende priester ontvangen. Je kunt dat zien op Hever Castle. In een van de vertrekken bevindt zich een 'priesterholte', een geheime kast waar een priester zich snel in kon verstoppen als er gevaar dreigde.

Anna Boleyn schonk Hendrik evenmin een zoon, wel een dochter: Elizabeth. Moeder Anna was slechts drie jaar koningin en werd op beschuldiging van overspel en landverraad onthoofd. Niet met de ordinaire bijl: Hendrik streek over zijn hart nadat Anna hem had gesmeekt of het met het zwaard mocht gebeuren.

bijgelovig

'De meeste Tudors waren bang voor complotten', vervolgt Sandra Beele, 'en probeerden zich daartegen zo veel mogelijk te wapenen. Zo zat Hendrik als hij dineerde in de Great Hall, ver van de deur, aan het hoofd van de tafel. Voor een hooggeplaatste was het gevaarlijk bij de deur te zitten. Mochten er aanvallers binnenstormen, dan was hij het eerste slachtoffer. Op een afstand kon hij misschien nog een snelle verdedigingsactie organiseren.'

Bovendien waren de Tudors bijgelovig. Hendrik droeg overal een slot met zich mee – het hangt op de deur in de dinerzaal: uitgewerkt, groot en zwaar. Op Anna's slaapkamer hangt haar portret. Sandra Beele wijst erop dat zij een moedervlekje op haar wang had. Zoiets gold als een afdruk van de duivel; dus daarom zou Anna altijd sjalmpjes hebben gedragen en liet ze de schilder het vlekje wegpoetsen. Ze zou aan een hand een zesde vingertje hebben gehad – reden waarom Hendrik haar ervan beschuldigde dat ze hem behekste. Ooit was Anna Boleyn een meisje dat gedroomd moet hebben van haar prins. Het is anders gelopen. In de bibliotheek ligt een getijdenboek met haar boetepsalmen. De laatste woorden die ze opschreef, waren: 'Le temps viendra': de tijd zal komen. Hendrik was haar dood geworden en hij eigende zich Hever Castle toe. Nadat Boleyns



'Anna smeekte Hendrik of haar onthoofding met het zwaard mocht gebeuren'

hoofd van het schavot was gerold, trad hij in het huwelijk met Jane Seymour, die hem de vurig begeerde zoon schonk, maar het leven liet in het kraambed.

ezelsbruggetje

Daarna kwam de intelligente Anna van Kleef, die Hendrik geen kind baarde. Ze scheidde na zes maanden en Anna mocht op Hever Castle blijven wonen, mogelijk omdat Hendrik geen oorlog met Duitsland riskeerde.

Hendriks vijfde verbintenis, met een 19-jarige nicht van Anna Boleyn, Catherine Howard, liep eveneens op de klippen. Ze hield het met anderen en werd onthoofd. De zesde echtgenote van Hendrik overleefde hem: Catherine Parr. Als ezelsbruggetje leren de Engelsen daarom op school: *divorce, beheaded, died; divorced, beheaded, survived*. Hendriks vrouwen werden wel getypeerd als 'de verraden echtgenote, de verleidster, de goede vrouw, de lelijke zus, de stoute meid en de moederfiguur'.



Hever Castle
Onder: thee met scones, room en jam in het nieuwe Guthrie-restaurant van Hever Castle

